

Skal kvinder kunne optages i foreningen Roklubbens Venner?

eller

Skal mændene have lov til at have noget for sig selv?

En generalforsamling 1. marts 2013:

Refereret af det eneste hunkønsvæsen, der allernådigst fik adgang til roklubbens køkkenlokale, den aften der blev afholdt den årlige generalforsamling i Roklubbens VENNER og som det flere gange i aftenens løb blev pointeret, at når man siger venner, er der aldeles ikke tale om VENINDER.

Under punktet ”Indkomne forslag” påpegede dirigenten, at der var hændt noget så usædvanligt, at et medlem havde fremsat et FORSLAG til generalforsamlingen, det var dog ikke sket i årtier. Han ville derfor give forslagsstilleren mulighed for at trække sit forslag inden det gik til behandling, hvis han var blevet betænkelig over sin frimodighed.

... og hvilket forslag: Optagelse af kvinder i denne forening af VENNER! – Nu havde man da aldrig hørt magen! Og **kun** dirigenten kunne huske, at der også var den uskrevne LOV om, at hvis nogen tillod sig at ulejlige bestyrelsen med at stille forslag til generalforsamlingen, skulle det straks udløse en bod i form af en omgang til forsamlingen.

Dirigenten havde ligeledes måtte bruge uendelig megen tid på at granske klubbens vedtægter (som efter sigende var forfattet på byens daværende restaurant ”Hamlet” i 50’erne). Vedtægterne var så gennemtænkte, at man overhovedet ikke kunne forestille sig en situation, hvor disse vedtægter – skulle kunne ændres - ligesom der ikke var nedskrevet noget som helst om en evt. ekstraordinær generalforsamling.

Også bestyrelsen havde måttet bruge megen tid på forslaget – ja man havde endog været tvunget til at holde flere møder om forslaget. Møder, der bl.a. havde handlet om titlernes forandringer i tidens løb, for da vedtægterne var nedfældet på det gulnede A4 ark papir hed det jo f.eks. lærer/lærerinder eller ven/veninder – så efter deres opfattelse var VENNER lig med MÆND!

Inden den videre behandling af det utænkelige forslag fremlagde dirigent sine egne skræk-senarier for – hvad der kunne ske, hvis der skulle komme kvinder ind i Roklubbens VENNER: ”De ville f.eks. straks ændre den traditionelle menu --- til en lille appeticer, en udsøgt forret og derefter lidt sorbet til at rense munden – før der ville skulle serveres en kalorielet hovedret med en eksotisk salat samt diverse vine som lige passede til menuen. I stedet for det som havde været menuen siden stiftelsen af Roklubbens Venner, nemlig --- en sildemad, masser af gule ærter, **fedt** flæsk og **kogt** medisterpølse og dertil rigelige mængder af Tuborg Øl (og det skal være Tuborg) samt snapse). Og som han fortsatte – og så ville kvinderne garanteret få indført, at man også skulle danse!!”

Forslaget blev nedstemt. (Ved selve afstemningen blev der *vistnok* afgivet flere stemmer end der var deltagere tilstede, så det foregik *næsten* efter de almindelige afstemningsregler for foreninger, som dirigenten jo havde brugt timer på at studere)

PS. Da mændene én efter én sidst på aftenen blev hentet af de kvinder, som de havde nægtet adgang til deres forening, var stemningen (måske under indflydelse de rigelige mængder gule ærter og tilbehør) ændret og selv de mest påståelige herrer havde måske fortrudt, at de først på aftenen så kategorisk havde afvist at have veninder i deres klub – men, men, men - *næste år kan vi jo snakke om det igen, så ..*